



Ontmoeten op de Veluwe



Editie april 2022-03

Toen Jezus wist...

Toen Jezus wist: nu is gekomen
het uur om door de nacht te gaan,
heeft Hij een linnen doek genomen
en water in een schaal gedaan.

Hij gaf ons zwijgende een teken
en kwam ons voet voor voet nabij,
Hij deed het water van zich spreken,
het stort zich uit en reinigt mij.

Zo is de Heer een knecht geworden
en tot de bodem toe gegaan
om ons met ootmoed te omgorden,
Hij doet ons zijn geringheid aan.

Heer van mijn hart, U bent gekomen
de nacht door naar uw grote dag,
ik heb in eenvoud aangenomen
dat ik U daarin volgen mag.

Uit: Olijftak - Geloofsgedichten, Jaap Zijlstra



Oorlog en vluchtelingen: wat doen we als kerk?

Alweer ruim een maand geleden werden we opgeschrikt door een brute invasie aan de grenzen van de Europese Unie. Onder het valse voorwendsel van bescherming van burgers voert Poetin een wrede en verschrikkelijke oorlog. Steden worden gebombardeerd, burgers worden het slachtoffer en er is een eindeloze vluchtelingenstroom op gang gekomen. Ook in ons dorp zoeken Oekrainers een veilige plaats. Wat kun je als (kerkelijke) gemeente betekenen in deze situatie?

De kerk biedt ruimte om woorden te geven aan de klacht. Om te bidden: 'Kyrie eleison, Heer ontferm U'. Om een kaarsje aan te steken en even stil te worden. Een spannende vraag is: Jezus heeft ons opgeroepen te bidden voor onze vijanden. Kan dat ook in deze situatie? Bidden voor Poetin? Voor de generaals die opdracht geven om raketten af te schieten? In de kerk wordt ook uit

de Bijbel gelezen. Daarin klinken scherpe woorden aan het adres van koningen en keizers die uit zijn op macht en geen oog hebben voor armen, weduwen, wezen en vluchtelingen. Of erger nog: 'gewoon' over mensen heen walsen. Het kwaad moet bij de naam genoemd worden. Je kunt niet wegstijgen en zwijgen. En tegelijk bidden, zelfs als hij een vijand is: "Heer, keer de gedachten, bekeer het hart, breek de verharding van mensen als Poetin. Breng hen terug van hun heilloze weg."

Het is in de kerk (en daarbuiten gelukkig!) niet alleen bijbellezen en bidden. Velen willen in tijden van crisis wat doen, de handen uit de mouwen steken. Het is hartverwarmend hoe mensen zich inzetten voor onschuldige burgers die huis en haard moesten verlaten. Iemand stelt een vakantiehuisje beschikbaar, een kerk richt een kerkzaal in als opvang. Jongeren gaan voetballen met kinderen in Harskamp. Een potje voetbal, wat een goed idee! Medemenselijkheid wordt vaak zichtbaar in een eenvoudig gebaar.

Tenslotte nog iets over de verhouding tussen kerk en overheid. In ons land zijn kerk en staat gescheiden. Wat ben ik daar blij mee als ik kijk naar de ongeloofwaardige positie waar patriarch Kirill in Moskou voor kiest (of ingedraaid wordt). Deze scheiding betekent niet dat er hoge muren (moeten) zijn. We mogen samen - vanuit onze eigen verantwoordelijkheid - het goede doen onder mensen. De kerk mag kritisch zijn en de overheid aanspreken op haar handelen en opkomen voor mensen die tussen wal en schip geraken. Bescheiden, maar vrijmoedig. Vorige week vond er weer afstemming plaats in de raadzaal van Barneveld. In de coronacrisis en deze vluchtelingencrisis zien we hoe belangrijk het is dat er goede contacten zijn tussen overheid en kerkelijke gemeente.

Dominee-effect Barneveldse Krant 31 maart 2022, Wilbert van Iperen

Bijbelmarathon Vaassen



Dominee Kees Lavooij maakte mij attent op de bijbelmarathon in Vaassen. Een paar weken geleden is men begonnen in Genesis 1, maar de Bijbel bleek dikker dan gedacht. Aan het eind van de week was men gekomen tot Psalm 46. Daarom krijgt deze doorgaande bijbellezing een vervolg in de week van 4-9 april. Ds. Kees Lavooij: "Er waren heel wat lezers, het bleek aan te slaan, allerlei mensen uit diverse kerkelijke hoeken, maar verrassenderwijs ook

onkerkelijke mensen deden mee. Hartverwarmend en samenbindend. We hopen dat er zoveel lezers komen dat we nu echt door kunnen lezen tot het einde!" Als u denkt: ik wil ook graag een kwartiertje (of meerdere) lezen, dan kunt u zich opgeven via de site www.hervormdvaassen.nl/ U krijgt dan een dagdeel toegewezen waarop u kunt, later krijgt u bericht wanneer u precies aan de beurt bent. U kunt zelf kiezen uit welke vertaling u wilt voorlezen.

Creatieve Bijbelstudie



Tijdens mijn reguliere bezoek aan de kerkenraad van de gereformeerde kerk te Nijkerkerveen werd enthousiast verteld over een creatieve bijbelstudie. Ds. Judith Visser: "Via www.detekenschool.nl is het mogelijk om in je gemeente een creatieve Bijbelstudie te organiseren. Helene Wieringa kan deze Bijbelstudie komen geven, maar ze heeft haar materiaal zodanig ontwikkeld dat je het ook zelf kunt geven. Via de website kun je de Bijbelstudies met uitleg kopen. In de Gereformeerde Kerk Nijkerkerveen ben ik begonnen met deze Bijbelstudies. En wat

wordt het met enthousiasme ontvangen. Het is een leerzame, creatieve, opbouwende en gezellige manier om samen met de Bijbel aan de slag te gaan. Een echte aanrader dus! Hieronder een kleine impressie van een Bijbelstudie n.a.v. psalm 1."

Sollicitatietraining voor predikanten en kerkelijk werkers

Re-integratieadviseur Elisabeth van As en consultant mobiliteit Evert-Jan Hazeleger van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk geven op 17 mei a.s. een sollicitatietraining voor predikanten en kerkelijk werkers die hun sollicitatievaardigheden willen actualiseren. Die graag goed voorbereid het gesprek met een beroepingscommissie aangaan. Die misschien al langer op zoek zijn naar een andere gemeente, maar steeds worden afgewezen. Op [de website](#) van de Protestantse Kerk is meer informatie te vinden, plus de aanmeldbutton waarmee u zich kunt opgeven. Zie ook de [website](#) voor andere trainingen, zoals voor voorzitter kerkenraad, scriba, ouderling, jeugdambtsdrager, diaken etc.

Enquête 'Geloof en duurzaamheid'

Geloof en duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema in de kerk. De werkgroep 'Eenvoudig Leven', een netwerk van theologen en andere betrokkenen, heeft met inbreng van classispredikanten, een enquête opgesteld, om te peilen waar behoeften op dit thema liggen bij predikanten en kerkelijk werkers in de verschillende regio's. De enquête heeft 10 vragen en het invullen kost nog geen 10 minuten en kan zowel persoonlijk als anoniem. Alle input is van harte welkom! Klik op [deze link](#) om naar de enquête te gaan. Op de [site van de Protestantse Kerk](#) staat ook informatie over het boekje 'Eenvoudig leven' dat goed te gebruiken is door gesprekskringen: "Wie een bijbelstudieboekje zoekt dat ingaat op de actuele vragen rond zorg voor de schepping en sociale gerechtigheid kan goed uit de voeten met 'Eenvoudig leven'. Acht hoofdstukjes met prikkelende gedachten over het goede leven en dwarse keuzes."

Webinars 'Met Ruth op weg naar Pinksteren'



Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap

Tussen 9 mei en 13 juni organiseert het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap een wekelijks online webinar voor voorgangers en theologen, met als thema 'Met Ruth op weg naar Pinksteren'. Deelname is gratis. Het boek Ruth is een aangrijpend en levendig verhaal dat tegelijk een grote rijkdom aan Bijbels-theologische thema's en motieven bevat. Het webinar geeft exegetische toelichting, achtergrondinfo bij de vertaling en inspiratie voor de verkondiging. Het boek Ruth is in de synagoge de feestrol die op Sjevoeot, het joodse pinksterfeest, gelezen wordt. Naast het verband met het joodse pinksterfeest, belicht het webinar ook de lijn van Ruth naar Handelingen, specifiek naar Handelingen 2, Pinksteren, en Handelingen 8:26-40. De webinars worden gegeven door dr. Matthijs de Jong, drs. Cor Hoogerwerf en enkele gastsprekers. Tijdstip: van 10.00-11.00 uur, op de maandagen 9 mei, 16 mei, 23 mei, 30 mei, op dinsdag 7 juni en op maandag 13 juni. Het is als serie opgezet, maar elk webinar is ook afzonderlijk te volgen. Info en aanmelden: zie [website NBG](#).

Aandacht voor de schepping van God en zorg voor de aarde' op de Floriade

Stichting Kerk op de Floriade nodigt elke gemeente en pioniersplek in Nederland uit om de tuin en de Tiny Church op de Floriade te Almere te bezoeken. De bezoekers kunnen een keuze maken uit de route langs de 12 kunstwerken over de vruchten van de Geest, met uitleg in twee brochures, de route met duurzaamheidsvragen, een wandeling door het labyrint en (naar alle waarschijnlijkheid) de route voor kinderen en tieners.

Wanneer een groep uit een gemeente of pioniersplek op bezoek komt is er gelegenheid een eigen programma in de tuin of Tiny Church uit te voeren, zoals een korte viering. Dit is mogelijk voor de eigen groep en eventueel ook voor de langskomende bezoekers. Kies voor het eigen programma een datum tussen 19 april en 9 oktober 2022. Zie de agenda op www.fruitfulcity.nl. Na overleg kan de Tiny Church door de gemeente/groep gebruikt worden. Vul a.u.b. het formulier op www.fruitfulcity.nl/doet-u-mee/ en neem contact op met Frans Danenberg. Per dag worden 100 tot 300 bezoekers verwacht in de tuin van www.fruitfulcity.nl. Namens het bestuur van stichting Kerk op de Floriade, Burret Olde

Informatie over de classis

Website: www.pknclassisveluwe.nl. Zie ook Facebookpagina **Classis Veluwe - Protestantse Kerk**



U ontvangt deze 'Ontmoeten op de Veluwe' omdat u betrokken bent bij de Classicale Vergadering Veluwe. Het is geen nieuwsbrief die volledigheid nastreeft, voor actuele informatie verwijs ik u naar de website van de classis. U bent vrij deze nieuwsbrief verder te sturen en informatie hieruit te gebruiken in uw kerkblad of op uw website.

Als u aandacht wil voor een activiteit of een impressie wil delen (van bv. een ringactiviteit, een activiteit als kerk in het dorp, een gemeenteactiviteit voor jongeren etc.) die ook van waarde kan zijn voor andere gemeenten, zie ik dat graag tegemoet.

ds. Wilbert van Iperen - w.vaniperen@protestantsekerk.nl - 06 - 31 99 14 77